

# Medlemsutskick september 2024 - Land Rover Classic Sweden

Hej kära Land Rover-vänner!

Sommaren lutar mot sitt slut och hösten gör sig påmind. Det blir fint att rulla med våra bilar på småvägar när löven skiftar färg. Dags även för förebyggande underhåll innan kylan slår till.

Vi har nu haft vårt sommarevent och årsmöte vid Yxnevallen i Östergötland. Mycket trevligt och kul för oss som var med. Stort tack till Lelle och Sanna, som ordnade årets stora samling. Tyvärr saknades en del medlemmar, tänk vad ni missade!

På årsmötet hände det lite i styrelsen. Anders Odegran valdes som 6:e medlem, rollen som sekreterare axlas återigen av Gunnar Larsson och vår nya kassör är Ulli Hartmann. Vi övriga inom styrelsen har kvarsittning :).

En sak värt att reflektera över är vad vi vill och vart vi vill med vår förening. Vi diskuterade frågan vid kvällens lägereld samt lite här och var. Varje förening är bara så bra som medlemmarna gör den. Är det något ni önskar vår förening ska göra, så släpp loss! Är det något just Du brinner för, just go ahead! Det finns säkert andra som är intresserade och kommer hänga på samt några till som stimuleras att dra igång något självmant. Vi har, som kärnan i vår verksamhet, våra årliga events dock behöver vi inte begränsa oss till dessa. Kommer Du på något som Du tycker är kul, så är chansen stor att någon annan inom föreningen tycker likadant och, vips, har vi något nytt vi kan sysselsätta oss med.

Kom gärna ihåg att anmäla er till årets Höstevent, som äger rum nära mina gamla hemtrakter. Eventet börjar på fredagen den 4 oktober i Mullsjö/Sandhem, som vanligt med ett lovande program. Övernattning sker i det fria, precis som det ska vara.

På vägen till och från eventet på Yxnevallen slog det mig, hur få Land Rover-bilar, särskilt de 'klassiska', man ser på vägen nuförtiden. Under min resa från Strängnäs och tillbaka, nästan 50 mil sammanlagt, såg jag några stycken Land Rover av nyare slag (en RR Sport, två Evoque och en Discovery Sport på vägen dit, en Evoque på vägen hem). Jag mötte endast en Defender (troligen Td5), ingen Series, ingen äldre Discovery eller Range Rover, ingen Freelander. Jag minns tiden, därman åtminstone såg ett antal Land Rover på vägarna när man åkte någonstans. Såklart man hälsade på varandra!

I och med att våra kära bilar blir äldre, blir de också färre. Det är därför bra att vi har en förening, som värnar om dessa exemplar, där det finns kunskap att hålla dem igång och entusiasmen att använda dem ändamålsenligt. Visst är de fina i ett museum, dock ännu finare och vackrare är de ute i skog, fält och mark. Förutsatt de rullar och inte läcker olja hela vägen.

Önskar er alla en trevlig och färgglad höst. Kolla era däck så ni inte fastnar i leran.

Syns 'off the road'!

**Väl mött!**

*Cheers*

*Johannes*



*Anmäl dig nu!!!!*



[www.lrcs.se](http://www.lrcs.se)



Att vrida på nyckeln och höra den kraftfulla (host!) landrovern väckas till liv, är för många någonting särskilt. Att sen köra ut från tomten och sätta kurs mot ett nytt äventyr är både pirrigt och förväntansfullt! Ok, målet för sommareventet den här gången är inte Australiens Simpson desert eller Afrikas enorma savann utan de anrika skogarna i djupaste Östergötland. Närmare bestämt i närheten av den smått historiska staden, Åtvidaberg.

Vi som för pennan är M&M, Monica och Mervyn som är bosatta ett par mil väster om Örebro. Landrovern vi körde vid tillfället var Monicas nybesiktade Td5 Defender från 2004.

Resan till Yxnevallens camping gick bra och väl framme hälsades vi välkomna av de medlemmar som redan var på plats. För Monica, eftersom det var hennes första event blev det många nya bekantskaper.

Första kvällen blev det matlagning och samkväm runt brasan. Värddar för eventet var Lelle och Sanna, som är bosatta i Åtvidaberg. Deras lokalkännedom skulle visa sig var någonting utöver det vanliga. Andra dagen började med gemensam frukost och för somliga ett uppfriskande bad i en närliggande damm. Efteråt bar det av till Åtvidaberg. Först ett besök på Åsamuseet med många fantastiska fordon och mängder med intressanta saker från företaget "Facit" och dess händelserika historia. Efter detta väntade dagens höjdpunkt (tyckte vi i alla fall)! Sightseeing i och runt Åtvid i ett äkta lilleputt tåg, framfört av inga andra än värdparet, Lelle och Sanna! Turen kulminerade i ett besök till världens enda fungerande "solkanon"! En god fika på det lokala Kondiset avslutade dagens turistande och färden gick tillbaka till basecamp. Sprakande eld och livligt samtal om dagens upplevelse satte prick på kvällen.

Äntligen lördag och dags att prova bilarna och förarnas förmåga i skogen. Lelles efarenheter från många år som lantbrevbärare tog oss djupt in i Östergötlands vackra landskap och mäktiga skogar. Fick också anledning att använda lågväxel!

Väl tillbaka till campingen hade vår eminenta ordförande anordnat en stimulerande tipsprommenad med priser från dagens sponsorer: "TRADE IT AB" "F.d Ficklampan.net" & "Brandsläckare"

Årsstämman genomfördes följt av en väldigt god gemensam middag.

Sista dagen för denna gång, frukost och städning.

Stort tack till Lelle och Sanna för ett väl genomtänkt och genomfört event!

*Hoppas vi ses vid nästa event.*

*Mervyn och Monica.*



[www.lrcs.se](http://www.lrcs.se)